

AUGUSTENBORG



ROKLUB



90 år - vi ror stadig...

Program

Lørdag den 20. august 2016

- Kl. 11.00 Kanindåb – Kong Neptun med følge har meldt sin ankomst
- Kl. 14.00 – 16.00 Reception
- Kl. 18.30 Spisning for tilmeldte – se hjemmesiden eller ring på 22956681, hvis du vil deltage.



Ro motion er go' motion

Lidt historie – kort fortalt

Roklubben ligger i Augustenborg Skov med ”fødderne” i vandkanten i pagt med naturen – den natur, som vi alle holder af. Vi ligger på det sted i skoven, hvor det første klubhus blev bygget – en beliggenhed vi håber at kunne bibeholde i de næste mange år. Den første roklub i Danmark blev stiftet allerede i 1866 og i 1887 blev roningens organiseret, idet Dansk Forening for Rospport blev stiftet. Augustenborg Roklub er selvsagt ikke gammel, men det afholder os ikke fra at markere vores 90 års fødselsdag. Den 2. juni 1926 mødtes 9 unge mænd fra byen med det formål at etablere en roklub og der blev dannet en bestyrelse, som blev sammensat således: Formand C.J. Rafn, kasserer og sekretær Th. Schmidt, rochef Frederik Paulsen, materielforvalter P. Petersen (bagerm.). Der blev valgt 3 styrmænd, nemlig Fr. Paulsen, Peter Petersen og Th. Schmidt. I slutning af juni måned blev der holdt et møde, hvor der bl.a. skulle findes en egnet plads til klubhuset, og udseendet af klubbens stander skulle vedtages. Man enedes om, at klubhuset skulle ligge i Augustenborg Skov, der hvor huset er beliggende i dag. I umiddelbar nærhed af klubhuset har Soldaterforeningen haft skydebane. Man besluttede, at standeren skulle være med gul bund og en blå løve, også som den er i dag.

Bådmateriellet

Klubben fik tilbudt en brugt 2-åres inrigger fra Haderslev Roklub og en 4-åres inrigger fra Dansk Forening for Rospport – begge på favorable vilkår.

Klubbens stiftelse

På et møde den 6. juli 1926 på Slotshotellet blev klubbens love fastlagt. Denne dag er klubbens stiftelsesdag, hvor det formelle kom på plads efter en grundig forberedelse.

Klubhuset

Tegningen til klubhuset blev udfærdiget af bygmester Hans Jacobsen, aktiv roer, og med en frivillig indsats fra klubbens medlemmer stod huset i løbet af kort tid færdigt. Det var 13 m langt og 6 m bredt og blev indviet den 9. september 1926. Ved indvielsen blev de to både døbt ”Ternen” og ”Maagen”. Efterfølgende var der fest på ”Slotshotellet”. Festen sluttede kl. 3.00 – 20 timer efter man havde startet med forberedelserne!

Så var man klar de næste 90 år..

1927 Gymnastik arrangeres om vinteren – idrætsforeningen var endnu ikke stiftet. Der spørges, om der må optages damer i klubben! Allerede i 1927 stillede man op til sønderjysk kaproning.

1930 Dåb af en ny 4-åres inrigger ”C.J.R” - efter formanden. Båden leveres fra bådbygger Karl Poulsen, Løgstør. Der sendes roere på instruktørkursus på Ollerup Idrætshøjskole. Svømmepøver indføres.

1933 C.J. Rafn trækker sig, og ny formand er afdelingslæge Georg Tindinge. C.J. Rafn og frue udnævnes, som de første, til æresmedlemmer af klubben. Den nye formand opfordrer medlemmerne til at tage svømmepøve og få foretaget en helbredsundersøgelse hos ham! Det besluttes, at hvis der er 10 damer, der tilkendegiver at ville være medlem, så er der mulighed for det. Herefter melder der sig mere end 10 damer - og nu kan der optages damer i klubben! Skt. Hans fest i klubben – ca. 200 deltagere. Sidst på året drøftes en udvidelse af klubhuset.

1934 Udvidelsen af klubhuset indvies, der er bygget en tværbygning på det eksisterende hus – ud mod vandet. En 4-åres inrigger døbes ”Maagen”.

1936 En anonym giver har skænket de sønderjyske klubber 10.000,- kr. til køb af nyt materiel. Augustenborg fik tildelt en 2-åres inrigger, 4 kaproningsårer og en single-sculler. Inriggeren døbes ”Hjejlen” og sculleren ”Smut”.

1937 Efter diskussion om blandede rohold blev det besluttet, at styrmanden måtte være af modsat køn end resten af mandskabet! Den 29. august tager en 4-åres inrigger af sted kl. 4.30 og ror Als rundt, med hjemkomst kl. 22.00 (et ”bravo” er noteret i protokollen).

1938 Endnu en anonym donation til de Sønderjyske klubber. Klubben tildeles en 2-åres inrigger, ”Klyden” og 200,- kr. I sæsonen roes der 7.652 km. fordelt på 925 ture.

1939 Klubben får sin egen klubsang, skrevet af én af de aktive roere: Chr. Christensen-Lyng. Sangen starter med ordene ”I en tid fyldt med had ...”

1940 Der blev roet i alt 21.651 km fordelt på 2060 ture i denne sæson.

1944 Medlemsantal i alt 51, fordelt på 25 mandlige og 26 kvindelige medlemmer.

1945 Det er nu tilladt med blandede rohold - til morgenroning!

1946 Der blev drøftet en byggefond m.h.p. udvidelse af klubben, bl.a. køkkenfaciliteter og bedre plads til bådene. Der blev roet i alt 7.020 km fordelt på 3438 ture. Der er 68 aktive medlemmer (32 mænd og 36 kvinder).

1947 Der blev roet ca. 29.000 km fordelt på 3527 ture. Antal medlemmer 78. Den nye 2-åres inrigger døbes ”G.T.” efter formanden Georg Tindinge. Båden er med bevægelige åregange.

1948 Byggefonden nedprioriteres til fordel for afvikling af gæld.

1949 En ny single-sculler blev døbt og fik navnet ”KVIK”.

1950 Der blev roet 32.471 km fordelt på 4500 ture. Antal medlemmer 99.

1951 Klubben holder 25 års jubilæum og der afholdes Sønderjysk Kaproning. De fleste medlemmer fra klubbens stiftelse deltog. Der blev roet 23.622 km fordelt på 3154 ture, 88 medlemmer. Klubben har 4 stk. 2-åres inriggere og 3 stk. 4-åres inriggere og 2 klinkbyggede singlescullere.

1953 Svend Aage Elley og Andreas Arnold Hansen modtager D.F.f.Rs langturssnål.

1954 En ny 4-åres inrigger døbes og får navnet ”Maagen”.

1956 Nordborg Roklub stiftes.



Standerbejsning ca 1928 – i midten C.J. Rafn og bustru.



Båddåb af ”Ternen” 6.5.1934.
Yderst til højre ses rochef Viggo Weile.



Formanden C.J. Rafn omgivet af medlemmer i 1927

1957 Den mangeårige formand – Georg Tindinge – går af som formand og Svend Aage Bladt bliver herefter valgt. Peter Nicolaj Sørensen modtager D.F.f.Rs langturnål.

1958 Georg Tindinge og frue udnævnes til æresmedlemmer af klubben. De havde været medlem af klubben i 25 år og rejste fra byen. Et ”maleri” (det var en akvarel) af klubben blev foræret til Georg Tindinge og frue.

1959 Sv. Aage Bladt afgår som formand og købmand Carl Otto Larsen vælges som ny formand.

1961 Båddåb over en ny 2-åres inrigger, der får navnet ”Augustenborg”.

1962 Man deltog ikke i kaproning i dette år. Gerhard Deichgræber og Hans Knudsen modtager D.F.f.Rs langturnål.

1963 Carl Otto Larsen går af som formand og ny bliver postmester C. Andersen. Kanindåben starter i år fra havnen med stort orkester. Der er blevet roet 10.230 km.

1965 Båddåb ved standerhejsningen: 1 singlesculler - klinkbygget: SMUT og en dobbeltsculler – karavelbygget: SPURT.

1966 C. Andersen går af som formand og Franz Kudera vælges som den nye. En ny 2-åres inrigger døbes og får navnet ”Neptun”.

1967 Langturnål uddeles til Harry Møller og Erik Dall (kaldet Lasse).

1968 Der drøftes lovændring – så bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Ved standerhejsningen var der mødt 25 af klubbens ca. 30 medlemmer! Sæsonen 1968 var ”en af de dårligste sæsoner.” romæssigt set.

1969 Franz Kudera trækker sig som formand og Chr. P. Petersen vælges som ny formand.

1970 Til generalforsamlingen var der kun mødt 10 medlemmer op – ellers ingen begivenheder noteret i 1970...

1971 Der blev roet 12.500 km i denne sæson fordelt på 3 ferieture, 15 andre langture og 750 ture i øvrigt.

1972 En nye 4-åres inrigger blev døbt og fik navnet ”Arnkil”.

1973 Harry Møller, Herluf Hansen og Lasse Dall deltager i Danmarksmesterskaber i roning på Haderslev Dam. De får en flot 2. plads i 2-åres inrigger.

1976 Klubben fejrer sit 50 års jubilæum ved afholdelse af Sønderjysk Kaproning. Hans Jakobsen og Chr. Petersen, begge med i 1926, udnævnes til æresmedlemmer.

1977 Kamma Lykke Jepsen bliver formand – hun efterfølger Chr. P. Petersen.

1978 Kim Nielsen, Ejler Jepsen, Gert Sahlmann og Erik Hansen modtager D.F.f.Rs langturnål.

1985 Høruphav Roklub blev stiftet. I dag hedder klubben Høruphav ro- og kajakklub.

1986 Klubben holder 60 års jubilæum. Der afholdes sønderjyske kaproning, båddåb over en ny 2-åres inrigger, navnet er ”Ternen”. Franz Rasmussen og Lennart Hansen udnævnes til æresmedlemmer.

1989 Ida Nielsen overtager formandshvervet efter Kamma Lykke Jepsen.

1990 Et større renoveringsarbejde er i gang i klubben efter et angreb af borebiller.

1992 Kirsten B. Jensen bliver ny formand efter Ida Nielsen, som trækker sig tilbage fra posten.

1995 Steen Pedersen sætter sig i formandsstolen efter Kirsten B. Jensen. Kamma og Ejler Jepsen udnævnes til æresmedlemmer af klubben.

1996 Klubben holder 70 års jubilæum med Sønderjysk kaproning og båddåb: En ny 4-åres inrigger døbes ”Albatros”. Der startes med døgnroning i klubben i dette år. Der er drøftelse om udvidelse af klubhuset og de første sonderinger gøres.

1999 Anne-Marie Stougaard bliver ny formand efter Steen Pedersen. Efter flere års tilløb gives tilladelse til om- og tilbygning af huset OG med indlæggelse af el og vand!

2000 Byggeprojektet går i gang med stor hjælp fra fonde m.fl. og ikke mindst medlemmernes frivillige arbejdsindsats.

2001 Klubben holder 75 års jubilæum og Augustenborg By holder 350 års jubilæum. Huset indvies af Prins Henrik den 25.juli. I den anledning udnævnes han til æresmedlem af klubben.

2002 Vilhelm Schmidt afløser Anne-Marie Stougaard på formandsposten.

2004 Der bliver tilbagelagt 6.494 km fordelt på 222 kortture og 3 langture

2005 Erwin Schrankenmüller modtager D.F.f.Rs langturnål.

2007 En brugt GIG-båd døbes og får navnet ”Lillehav”.

2008 Klubben anskaffer en ny flydebro, der er fremstillet af plast og let at håndtere. Broen får vi fondsstøtte til via Mærsk-fondene.

2010 En 2-åres inrigger i Glasfiber døbes og får navnet ”Isfuglen”. Hans Jørgen Nielsen modtager D.F.f.Rs langturnål.

2011 En ny singlesculler anskaffes og den døbes ”Hornfisken”. Akvarellen som blev skænket Georg Tindinge i 1958 kommer tilbage til Augustenborg Roklub.

2012 En single båd – af Coastal typen – døbes og får navnet ”Marsvinet”. Der bliver roet 14.889 km fordelt på 418 kortture og 3 langture, 49 medlemmer.

2013 I påsken ydes en stor frivillig indsats med bygning af ny bådebro, efter den ældste del af den gamle bro var udtjent efter ca. 35 år.

2016 Klubben har ønsker om en ny 2-åres inrigger. Erwin Schrankenmüller udnævnes til æresmedlem af klubben.

...det var de første 90 år

og vi glæder os til de næste mange år. Den løbende udskiftning af materiellet fortsætter og der samles midler til en ny 2-åres inrigger. Der er altid noget at arbejde med i klubben, ja, man kan godt spise en elefant, blot man tager en skive af gangen...

De personer, der er nævnt, er medtaget som et led i den konkrete fortælling. Der er mange andre medlemmer og frivillige, der har været klubben til gavn.

Lige en oversættelse af nogle ”ro-udtryk”:

D.F.f.R står for Dansk Forening for Rø-sport.

Langturnålen er en æresbevisning til roere, der har vist særlig stor interesse for langturnsroning.

Kredskaproning var en rodyst mellem klubber i det sydlige Jylland, til og med Århus og Varde.

Sønderjysk kaproning er en rodyst mellem de sønderjyske roklubber, inklusive de danske klubber i Flensborg og Slesvig.

Årets gang i Roklubben...

April



Standeren på vej op, så er vi klar..

Juni



Døgnroning i godt vejr

August



Kanindåb - og det er frivilligt!!

Oktober/december



Standeren tages ned

Maj



Åbent Hus

Juli



Silkeborg søerne roes tyndt

September



Pause på Fanø

Januar/marts



Vi venter på forår...

Skønne ture



Stemmingsbillede fra Alsund



Ferietur på Bodensøen

Aftenture

Klubben er en udpræget motionsklub, hvor der er 4 faste rodage, og ellers ror man efter aftale.

Aftenturene er typisk på 12 km og går til lufthavnen, Kattholm rundt eller til Ketting Nor – det er vejr og vind, der afgør, hvilken af turene vi tager på.

Den mest naturskønne af turene er uden tvivl til Ketting Nor, hvor der på nogle årstider kan opleves ”sort sol” over Ketting Nor.

Der aftales også at tage på længere ture, typisk til Stevning Nor, hvor vi tager mad med, som grilles på stedet, det kan også være måneskinsture, hvor vi tager af sted for at nyde fuld-månen.

Mulighederne er mange – og vores daglige rofarvand er af andre klubber beskrevet som et af Danmarks bedste – og vi må sige, at vi nyder naturens skiften, dyrelivet, motionen og samværet med andre mennesker, der har den samme interesse, nemlig at få frisk luft og motion på én gang.

Formiddagsroning

Hver tirsdag og torsdag formiddag er der en flok på op til 12 roere, der også tager på en 12 km's tur til de nævnte mål.

Lørdag morgenroning

For de morgenfriske roes der en 12 kilometers tur hver lørdag kl. 7.30 med hjemkomst ca. kl. 9.00 – en god måde at starte weekenden på...!

Weekendture

Her er der mulighed for at tage på tur til andre klubber, både

de klubber, der ligger i nærområdet, eller man lejer både i roklubber, der ligger længere væk. Det er altid spændende at komme til at ro i andre farvande og se andre klubber.

Ferieture

Klubben kan arrangere ferieture, hvor man – i lighed med weekendturene – kan leje både i andre klubber.

Vores hovedforbund – Dansk Forening for Rosport – arrangerer også ferieture både i ind- og udland. Flere af klubbens medlemmer har deltaget i turene og de er veltilrettelagte, og har man først været af sted én gang, så vil man gerne prøve en tur på et senere tidspunkt.

Længere fremme kan man læse om nogle af klubbens medlemmer, der deltog i en tur til Norge for et par år siden.

Vinteraktiviteter

Når dagene bliver kortere og vejret ikke er til aktivitet på vandet, så benytter vi klubbens roergometre vinteren igennem, ligesom vi benytter svømmehallen en ugentlig time.

Har du tid, da kom med...

Sådan lyder det i ét af versene i klubsangen og måske kunne roning være noget for dig.

Inden indmeldelse har du 3 gratis prøveture. Som begynder (hvor du kaldes ”kanin”), vil du blive undervist af en instruktør på korte ture, sammen med andre roere. Når du behersker de grundlæggende færdigheder, vil du blive ”fri-roet”, og kan herefter frit deltage i alle klubbens aktiviteter. Måske har du hørt om (eller

overværet) ”kanindåb” af nye medlemmer? Og måske tænkt ”det skal jeg godt nok ikke nyde noget af”? Bare rolig - i Augustenborg Roklub er det **frivilligt**, om du vil lade dig ”døbe”.

Bådene du kommer ud i på prøveturen er meget stabile, og du vil naturligvis være iført en redningsvest.



Formiddagsholdet nyder en skøn tur...



Hardu tid, da kom med vis, at her, hvor bølgen ruller p



En lørdag morgen i Osbæk Vig

Har du mod på en tur på vandet, så kig ned til os mandage eller tirsdage kl. 18.30, hvor der altid er instruktører til at tage sig af de nye medlemmer.

Læs mere på www.augustenborg-roklub.dk

Kontingentet pr. år er for:

Ungdomsroere (12-21 år)	495,- kr.
Seniorer	1.010,- kr.
Pensionister (fra 65 år)	690,- kr.

Vidste du!? ...at roning er en motionsform der forbrænder mange kalorier – eller rettere roning er på andenpladsen, kun overgået af langrend...

Ses vi ??

Hvad der er blevet sagt om os – i al beskedenhed:



Der instrueres



Og sådan bliver det, her en 4-åres er i takt.



Der er flere, der skal instrueres



Halk boved rundes

Vi får mange tilbagemeldinger fra nye medlemmer og medlemmer, som har været med i klubben i flere år.

Ligesom i andre sportsgrene, er medlemsskaren bredt sammensat, og vi har det mål, at vi vil på vandet og dyrke motion!

Vi har ord for at være åbne overfor nye medlemmer, der vil dyrke motionen sammen med medlemmer, som har været med i mange år. Det hænger måske også sammen med, at vi er uhøjtidelige og ikke ønsker, at der dannes klikker i klubben.

Alle i klubben har ikke den samme fysiske form, men vi forsøger at sætte mandskabet sammen således, at alle i båden får en god tur ud af det.

Alderssammensætningen er meget spredt, men det er ikke nogen hindring for, at man kan nyde den fælles oplevelse det er, at komme på vandet – og her er det vigtigt, at man samlet her, har et godt kammeratskab.

Kort fortalt, så er der plads til alle.

Efter en travl arbejdsdag kommer medlemmerne ned i klubben og stresser af, når man er i båden. Her tager ting, den tid, de tager - og mobiltelefonen er kun med, hvis man skulle få brug for den i en nødsituation!

De medlemmer, som ikke er på arbejdsmarkedet, får talt med andre mennesker samtidig med, at de får motion – forresten er roning én af de sportsgrene, hvor iltoptagelsen er størst.

Vi forsøger, at alle kan gøre en frivillig indsats for at holde klubben i gang, inden for de områder, som de er bedst til. Således løfter vi i flok, uden det bliver til for stor en belastning for den enkelte.

Ét af klubbens medlemmer fortæller:

Jeg har været roer i 5 år nu. Fra første gang jeg trådte ind af døren til et i øvrigt fantastisk åbent hus arrangement, har jeg følt mig velkommen og været fuldstændig vild med at ro.

Jeg fyldes med glæde blot ved tanken om, at nu skal jeg ned i klubben.

Et kig på fjorden: Jubii, der er stille vand, jeg skal på vandet i aften.

Som roer kigger jeg ALTID på vandet, vurderer ro-mulighederne og bliver let og jublende ved tanken om at komme på vandet.

I klubben er der en glæde og imødekommenhed, som er helt fantastisk.

Klubben er fuld af ildsjæle, der brænder for sporten, klubben og for at gøre det allerbedste for alle medlemmerne.

Og selve sporten er fuldstændig fantastisk, den friske luft, vind og vejr, roningen der giver styrke til alle kroppens store muskelgrupper og som et ekstra bonus: Lattermusklerne lades sjældent urørte.

Roningen, stemningen, den fælles glæde ved sporten giver en følelse af lethed i krop og sjæl.

Jeg føler mig heldig, at være en del af et fællesskab, hvor vi alle med hver vores særpræg og forskelligheder kan mødes om en fantastisk sport, slutter Birgitte Bruun Mathiasen.

Vil du prøve Birgittes påstand af på dig selv, så kig ned i klubben mandage og tirsdage kl. 18.30. Læs mere på vores hjemmeside www.augustenburg-roklub.dk.

Artiklerne er, med stor hjælp fra flere sider, udfærdiget af Vilhelm Schmidt.

Vil du bakke op om klubben?

Du har mulighed for at bakke op om klubben ved at tegne et støttemedlemsskab af roklubben. Medlemskabet koster minimum 75,- kr. pr. år.

Som støttemedlem vil du få orientering om aktiviteter i klubben sammen med kontingentopkrævningen.

Måske du er tidligere medlem, roer fra en anden klub eller blot interesseret i rosporten, så klik på:

www.augustenburg-roklub.dk/klubben og bliv støttemedlem ad den vej.

Du kan også udfylde denne blanket og lægge den i postkassen på Skovvænget 24, Augustenburg:

Jeg ønsker at være støttemedlem af Augustenburg Roklub.

Navn: _____

E-mail: _____

Adresse: _____

Telefon nr.: _____

*Et glansbillede af
Sognefjorden*



*Dannebrog agter med de
norske fjelde i baggrunden*

Roning på blankt vand på Sognefjorden



Sognefjorden 2014

I uge 30 var vi tre roere fra Augustenborg Roklub - Dorte, Erwin samt undertegnede - på ferielangtur med DFfR (Dansk forening for Rosport) til Sognefjorden i Norge. Sognefjorden er Norges længste og dybeste samt verdens næst længste fjord, den er 2014 km lang fra Skjolden til Solund og 1.308 m på det dybeste sted. Vi var sammen med 21 roere fra hele landet fra 12 forskellige roklubber. Uge 30 var et godt valg – lige midt i den store norske ”Hete-bølge” – så det var meget varmt at ro de op til 46 km, som den længste daglige distance. Samlet distance for turen var 242 km.

Konceptet med turen er, at man hver dag kommer i en ny båd, 2 års in-rigger med styrmand, med skiftende mandskab så man får lejlighed til at ro med alle. Derudover laves der tre mad- og telt-hold, som er faste hele ugen, én dag i ugen er man landhold i følgebilen, og skal sørge for indkøb samt bringe telte og tungt grej frem til næste dags lejrlplads. Overnatning foregik i telte eller camping-hytter.

Turen havde start i Aalborg med bus til Hirtshals, færge fra Hirtshals til Langesund og derefter bus til Sognefjorden, Lærdalseyri – inderst i Sognefjorden, hvor den egentlige rotur startede. De daglige ro-distancer lå mellem 36 og 46 km. Så det var vigtigt at have grundformen på plads. Rodagene bød på store naturoplevelser, de forskellige sidefjorde var meget varierede. Den sidste fjord på turen – Nærøyfjorden er på UNESCO's verdensarvsliste og var

speciel med op til 1800 m høje fjelde helt ned til fjorden med drop til 600 m dybde. Da fjorden samtidig er ned til 250 m bred, skulle nakken virkelig tilbage, hvis der skulle kigges op. Der var talrige vandfald eller fosser undervejs, det største – Feigumfossen på 218 m – holdt vi pause ved og vandrede op for at tage det i nærsyn. Den største kulinariske oplevelse var de store og velsmagende norske hindbær, som både blev afprøvet som købe-bær og som selvpluk. Dyrelivet var varieret, vi så masser af marsvin, sæler og oddere samt ørne.

Dag 3. bød på en helt speciel oplevelse, der var samlet ”overliggerdag” for alle – vi skulle på Nigards-breen på en 2 timers bræ-vandring. Først besøgte vi det nye ”Breheimssenter” – et interessant bræ-museum. Vi sejlede over til bræen, hvor vi blev udrustet med pigsko, isøkser og klatreseler, hvorefter vi blev bundet sammen med tov,

en sikkerhed så vi kunne redde kammerater, der måtte være uheldige at snuble eller falde i sprækker i bræen. Bræen selv var fantastisk flot og varieret, meget kuperet med sprækker, huler og tunneller samt flotte farveskift, lige fra den grumsede, beskidte over det klare is-blå til ren hvid og gennemsigtig. Den gennemsigtige var den rene is og den sværeste at gå på, så her var der flittig brug af isøksen for at stå fast.

Dagen før hjemturen var der afslutningsaften i Gudvangen med fællesspisning – suppe og lækre rensdyr-frikadeller. Det blev ikke så vildt, da vi skulle op kl. 3 lørdag morgen for at blive klar til busafgang kl. 4.

Alt i alt en skøn uge med dejlige mennesker og en masse gode ro- og naturoplevelser, selvfølgelig godt hjulpet af det fantastiske sommervejr.

Michael Jensen – Augustenborg Roklub.

Tur på Nigardsbraeen





Akvarel malet i 1958 af Peter Sandkam-Møller født 1893 i Skovby på Als død 1981 i Augustenborg. Den blev foræret til den mangeårige formand Georg Tindinge, da han rejste fra byen i 1958.

LILLE TRYKKERI – STOR OMTANKE

GRØNT materiale til børnene!

Vi bruger en del af vores overskud til at støtte og hjælpe børn i Danmark. Vi har f.eks. udarbejdet malebogen "Min helt egen", som produceres på affaldspapir. Malebøgerne bliver bl.a. udleveret af Danske Hospitals Klovne på de danske sygehuses børneafdelinger, og mere end 750 børneinstitutioner i Danmark og Tyskland har allerede modtaget malebogen.

VI STØTTER



-  Svanemærket
-  FSC-certificeret
-  tiltrådt det grafiske CSR-kodeks (FN's Global Compacts principper)

Vi arbejder aktivt for at værne om naturen og sørger for, at du kommer i mål på en miljøvenlig og bæredygtig måde.

Vi sætter en stor ære i at gå forrest mht. ansvarlig produktion og arbejdsmiljø. Derfor tager vi ekstra hånd om både vores medarbejdere og det omgivende samfund.

toptrykgrafisk

74 65 01 01 · mail@toptryk.dk · www.toptryk.dk